

Lidwien van Bommel - Hamam aan zee

Op het strand  
kneedt wind  
het zand,  
legt kleine stenen  
recht.

Vloed duwt rotsen  
kopje-onder  
die eb had blootgelegd.

Zout spoelt  
alle schelpen schoon.

Golven  
golven  
monotoon.

Felle zon schuurt  
langs de ruggen,  
wrijft het vel  
op tot het gloeit.

Verlangen broeit;  
kom, neem me mee.

Heimwee naar  
hamam aan zee.